

# Morgondagen börjar idag.

Rädda Barnen på fem och en halv minut



**Rädda Barnen**



Foto: Pernilla Norström

*Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll över sina egna liv. Infriade rättigheter ersätter bitterhet med framtidstro och intolerans med förståelse. Rädda Barnen investerar i framtiden tillsammans med dig.*

## En historia att vara stolt över.

Rädda Barnen bildades den 19 november 1919, några månader efter den första Save the Children-organisationen i England.

I över 90 år har vi kämpat för att förändra attityder och beteenden mot barn. Vi har befriat dem från våld och övergrepp. Vi har givit dem utbildning och hopp för framtiden. Vi har fått regeringar att stifta lagar som skyddar barn och garanterar dem en bättre barndom, genom att tillgodose deras rättigheter.

Vi spelade en avgörande roll i tillkomsten av FN:s barnkonvention som antogs 1989. Konventionen bygger på fyra grundprinciper som utgör bas för allt vårt arbete.

### Barnkonventionens fyra grundprinciper:

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
- Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
- Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.
- Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.



■ Länder där Save the Children har verksamhet.

### Vi finns i mer än 120 länder

Rädda Barnen är en del av Save the Children, en av världens ledande barnrättsorganisationer. Tillsammans är vi 29 medlemsländer som arbetar i mer än 120 länder och årligen omsätter drygt 10 miljarder svenska kronor. Verksamheten omfattar tusentals projekt, från långsiktigt utvecklingsarbete och opinionsbildning till akuta katastrofinsatser.



Foto: Mats Ugnell

Vi arbetar långsiktigt för att omsätta barns rättigheter till verklighet. Vi ger dem utbildning och hopp om framtiden. Men mycket återstår att göra.

## Så här åstadkommer vi förändring.

I kampen för barns rättigheter finns det inga enkla lösningar. För att åstadkomma verklig förändring krävs att vi först finner roten till de problem och utmaningar vi står inför, oavsett det är i Sverige eller resten av världen. Genom våra lokalföreningar i Sverige och samarbetsorganisationer utomlands bevakar vi barns rättigheter. När läget är akut behöver barnet direkt stöd. Men ofta ligger den verkliga lösningen på problemen någon helt annanstans.

Vi samlar fakta, lyssnar på barnens egna berättelser och analyserar de problem som står i deras väg. Med åren har vi lärt oss att påverka såväl kommunalpolitiker som gerillaledare och FN-representanter. Vi pressar på myndigheter och regeringar och ser till att det de utlovar blir verklighet. Vi skapar opinion och skriver lagförslag för att stärka barns rättsliga skydd.

Vi bidrog till att Sverige blev det första landet i världen att införa ett totalförbud mot barnaga 1979. Sedan dess arbetar vi för att exportera framgången till andra länder. Inte minst sprider vi våra kunskaper och erfarenheter vidare till lärare, föräldrar och andra som har inflytande över barns livsvillkor. Inget problem är enkelt, men flexibilitet och långsiktighet är ofta lösningen.

## Det kostar att göra verklig och bestående nytta.

Att samla in pengar och omvandla dem till ett effektivt stöd till en kostnad av noll kronor är inte möjligt. För att utträta bestående liksom akuta förbättringar måste en del pengar läggas på insamling och administration. Det vill säga på ledning, planering, marknadsföring, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller.

Naturligtvis gör vi allt i vår makt för att hålla kostnaderna vid ett absolut minimum. Alla organisationer med 90-konto måste garantera att högst 25 procent av de totala intäkterna används för insamling och administration.

Under 2010 utgjorde dessa kostnader endast 12,1 procent för Rädda Barnen. Det innebär att vi kunde använda drygt 87 procent till ett effektivt och långsiktigt förändringsarbete. Det är siffror att vara stolta över.

FOTO: FERNILIA NORSTRÖM



Barn i utsatta situationer ska inte vara beroende av omvärldens tillfälliga välvilja. Därför arbetar Rädda Barnen för långsiktiga förbättringar och bestående resultat. Vi påverkar makthavare – från gräsrotsnivå till FNs generalförsamling

## Hur gör dina pengar nytta?

Att uppnå långsiktiga förändringar kräver utbildning. Därför satsar Rädda Barnen mycket på just detta då det är bästa vägen till utveckling. Utbildning är bästa vägen till utveckling. 171 miljoner människor skulle kunna ta sig ur fattigdom om alla barn fick lära sig att läsa. Utbildning skulle också kunna rädda 8 miljoner barn från att dö varje år om deras mödrar till exempel visste hur man sköter hygien. I katastrofer och konflikter är det viktigt att utbildningen kommer igång så snabbt som möjligt så barnen får en vardag och trygghet igen. Inget barn ska heller behöva utsättas för våld och därför utbildar vi lärare, poliser och föräldrar i andra metoder, än just våld, som de kan använda när de bemöter och uppfostrar barn.

## Vad räcker pengarna till?

- 57 kr ger ett skolkit till en elev i Elfenbenskusten som innehåller griffeltavla, kriter, skrivböcker, pennor, sudd och linjal. Nödvändiga verktyg för att eleven ska kunna lära sig på bästa sätt.
- 540 kr ger lekmaterial till en barnsäker plats i katastrofområden. I katastrofer och konflikter är det viktigt att barn får en fast punkt där de känner sig trygga och

kan fortsätta att utvecklas även om allt annat är kaos. Vi skapar en sådan zon med våra barnsäkra platser. Här kan barnen leka, få psykosocialt stöd för att bearbeta sina upplevelser och få fortsatt utbildning.

- 980 kronor räcker till att utbilda en hälsoarbetare i avlägsna områden som ligger långt från annan sjukvård. Hälsoarbetarna lär sig att undersöka nyfödda och känna igen vanliga sjukdomssymptom och att behandla dessa. De kan de lokala språken och sprider kunskap som förbättrar vanor i hygien och hälsa.
- 2 000 kr ger förlossningsutrustning till en barnmorska som hon behöver för att kunna förlösa på ett säkert sätt och därmed rädda livet på många barn och deras mammor.
- 4 400 kr räcker till att utbilda 20 lärare i Sudan i att använda pedagogiska alternativ till fysisk bestraffning i undervisningen. Barnen kan studera bättre och behöver inte vara rädda för att bli slagna eller förnedrade.

Vill du veta mer om vårt arbete är du välkommen att läsa vidare på [www.raeddabarnen.se](http://www.raeddabarnen.se)

**Läs mer om vårt arbete på [www.raddabarnen.se](http://www.raddabarnen.se)**  
Om du har frågor så är du välkommen att ringa 08-698 90 30.